



Geachte keti's,

Bij deze nodigen wij jullie allen uit om ons te vergezellen om een groots avontuur! Wij zijn namelijk op zoek naar een nieuwe avatar, meester van alle vier de elementen. Denk jij het in jou te hebben de nieuwe avatar te zijn en de vier naties opnieuw te kunnen verenigen? Tijdens de bootcamp zal het je vuur, aarde, water en lucht kosten om je te plaatsen in de bikkelharde selectie. De procedure zal tal van uitdagingen met zich meebrengen. In het holst van de nacht en bij klaarlichte dag zal je jouw medekandidaten proberen verwarren en uitschakelen.

Je zal haast het gevoel krijgen de verkeerde richting uit te zitten of angstvallig vastklampen aan je burens. Je zal nieuwe steden ontdekken en je haast in een ander tijdperk wanen. Je zal niet enkel op snelheid en kracht getest worden maar ook op vindingrijkheid en opmerkzaamheid. Tijd om stoom af te blazen zal op tijd en stond voorzien worden doch zullen enkelen voor de krijgsraad moeten verschijnen voor hoogverraad of valsspelen. De gepensioneerde avatar's zullen trachten jullie op het verkeerde spoor te zetten en jullie dag- en nachtritme volledig van zijn melk brengen. Iedereen zal starten met het onder de knie krijgen van zijn aangeboren element en enkel diegene die avatar waardig zijn zullen doorstromen naar andere naties om aldaar het heersende element te proberen beheersen. Je zal steeds op je hoeden moeten zijn voor stropers of magiërs die jouw element zullen proberen ontnemen of onderdrukken, want enkel de avatar kan alle vier de elementen beheersen met gelijke kracht. Wij waarschuwen jullie, het is niet ongebruikelijk dat jullie gaande weg zintuigen of ledematen beschadigen of verliezen. Deze procedure is niet voor opgevers of zwakkelingen. Wij zullen jullie tot het uiterste drijven, slaapdeprivatie zal zijn intrede kennen en de sterksten onder jullie prijsgeven. Shortcuts of half werk zullen jou niet tot avatar brengen! Enkel de ware uitverkorene zal op het einde van dit avontuur schitteren als een avondster wanneer hij/zij de vier elementen beheerst met het grootste gemak. Denk jij klaar te zijn voor dit avontuur? Schrijf je dan in!

Tot dan!

Hannes, Indra, Lode, Lowie en Vincent.

Avatar Aang, een jochie met zeer veel potentieel, maar dat het leven nog niet goed doorheeft. Tof, sympathiek en vrolijk, doch naïef. Ik denk dat jullie je wel kunnen identificeren met dit karakter? Anders heb je nog Sokka, een koppige maar avontuurlijke puber waarvan zijn eetlust een grote drijvende factor is. Of eerder Katara, probeert steeds het beste te doen en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, maar is ook wel snel op haar teentjes getrapt. Ik wil niemand persoonlijk aanvallen, maar ik denk toch wel dat typecasting van de aspiranten wat zou opleveren. Maar dus, samen gaan deze drie heel wat avonturen beleven in het prachtige Opoeteren. De vier heuse basiselementen spelen hierbij een belangrijke rol. (Ontsmettings) alcohol, taart, barbecue en deo, oftewel het basic aspi pakket. Of was het water, aarde, vuur en lucht? Komt een beetje op hetzelfde neer he. Samengevat: 3 kinders, 4 elementen, 10 dagen. Is je interesse geprikkeld of heb je niets beters te doen eind juli; kom dan zeker mee!

Omdat uitslapen voor pussies is, vertrekken we 21 juli om 8u 's morgens op de chiro. 90 fantastische kilometers zullen ons verwijderen van de bestaande wereld, richting het epicentrum van avonturen en slaaptekort. Hopelijk staat de vuurmeester aan onze zijde en kunnen we elke avond genieten van een warm kampvuur, zijn de waterstuurders goed gezind en bieden ze ons een zwembad om in te zwemmen, houden de aardmeesters de teken en vieze insecten bij ons weg en geeft de luchtmeester ons altijd een duwtje in de rug. De grootste vragen die ons allen nu nog resten zijn hoeveel jongens en hoeveel meisjes de kampplaats zullen verlaten met een pijl in hun haar geschoren? Hoeveel macramébandjes zullen we kunnen maken en welke kleuren zijn er?

Zal Avatar de wereld kunnen redden? En hoeveel gehaktballetjes zijn er per persoon?

Yip yip, koffers pakken!

Paulien, Panken & Paulien



OPOETEREN 2021

AVATAR



Beste Pallieters, Er is is de afgelopen week iets heel gek gebeurd. De pallieterleiding zat samen op de Chiro, gezellig in de zon frietjes te eten. Tegelijkertijd waren we al jullie verzoeken om op kamp als activiteit te doen aan het overlopen. Zo wilden jullie veel pauzes, veel rust en slapen. We waren al deze zaken aan het inplannen tot ineens de warme zonnestrallen verdwenen en de zon weg was. Toen we naar

boven keken zagen we vol verbazing dat het de Avatar was die op Appa, je weet wel, zijn vliegende bizon, boven ons vloog. Op zijn rug zaten vier personen, één iemand hiervan gooide een brief naar beneden. We vouwden de brief open en begonnen te lezen. In die brief stond een lang verhaal, over de wereld van de Avatar, over hoe de mensen daar de macht hebben om water, aarde, vuur of lucht te sturen, hoe de Avatar de enige is die alle vier de elementen kan beheersen en over hoe de slechte Vuurheer al 100 jaar lang oorlog voert met de andere naties.

De brief sloot af met een smeekbede van de Avatar en zijn vrienden: "Wij hebben de hulp van de Pallieters nodig om de oorlog te beëindigen en de Vuurheer voor eens en altijd te verslaan!" Nadat we de brief allemaal wel zeker 3 keer terug hebben gelezen keken we naar elkaar en wisten dat we de Avatar moeten helpen. Maar hoe? Niemand van ons kan een element besturen, of heeft de kennis van een gevechtssport. Of dat dachten we toch voor even. Want na een spetterend Chirojaar met jullie, altijd enthousiaste en talrijk aanwezige Pallieters, weten we wel beter.

Samen met jullie kunnen we de Avatar helpen en de Vuurheer verslaan. Er is wel één probleem.

We zullen veel moeten oefenen, trainen en doorzetten, we moeten goed samenwerken, nadenken en kunnen dus niet op ons luie gat blijven zitten. Voor veel pauzes, veel rust en veel slaap hebben we dan ook niet veel tijd over. Jullie hebben het dus gehoord lieve Pallieters van ons, we gaan jullie op kamp nodig moeten hebben en kijken er naar uit om het jaar spetterend af te sluiten met nog hele leuke, zotte, rustige, ... activiteiten!

Kusjes, jullie leiding

Lucht, aarde, water en vuur. De vier elementen die we dit kamp elke dag zullen tegenkomen. Zoals echte avatars zullen we proberen om jullie alle vier deze elementen aan te leren. Het makkelijkste is water. We hebben dit jaar al vaak geoefend en zullen als waterstam nog meer leren. Onze kracht en kunde trainen we met een bezoek aan het wilde water meer en een uitstap naar het zwembad. Tijdens het kamp zullen we jullie ook verrassen met kei harde training in de vorm van waterspelletjes. Daarna vliegen we door naar de luchtnomaden. Van de luchtnomaden kunnen we nog twee belangrijke dingen leren. Als eerste kunnen de nomaden zingen als de beste, wat jullie tijdens de showavond goed gaan kunnen gebruiken. Wat de twee luchtactiviteit is, moesten we nog een verrassing houden. Als derde tussenstop passeren we in het robuust Aarderijk waar we de nationale sport van zandsurfen leren beheersen. Daarnaast is er ook ruimte om mooie (zand)kastelen te leren bouwen als volleerde aardemeester. Als laatste vallen we met de speelclub de Vuurnatie binnen. We zullen smullen van een heerlijke BBQ zoals Iroh doet. Door hun sterke leider Ozai hopen we 'warm' onthaald te worden. Hij zal ons voorzien van een groot spektakel op de laatste dag van het kamp. Staar je echter niet blind op deze vier elementen want er schuilt nog een vijfde element in jullie allemaal. Door meditatie maken we ruimte voor nieuwe kennis tijdens een quiz of spelen we sluwe spelletjes tijdens een groot casino.

Vergeet je Avatar kennis niet op te frissen voor het kamp, jullie vinden de aflevering online.

Tot op kamp!

Aang, Katara, Sokka, Toph en Zuko.



Beste Pallieters,

Een lange tijd geleden leefde de zes afdelingen in harmonie en vrede samen. Maar alles veranderde toen de onoverwinbare rakwi's aanvielen. Alleen de Avatar, meester van de zes afdelingen, kon hen tegenhouden, het is een bijna onhaalbare missie. Maar wanneer de chiro hem het meest nodig had, verdween hij. Nu, één zomer later, vonden we hem op een kampterrein in Opoeteren. Deze keer niet in een grote luchtbel, maar op aarde omringt door bomen en landschappen waar tenten geen vreemd zicht zijn. Hij wist al veel van de chiro af, hij had al vele boeken gelezen en had al veel geoefend op zijn luchtstuur technieken om zo alle andere afdelingen van de rakwi's te redden. Nu is zijn doel om eerst nog de 3 andere elementen leren beheersen, en dit kost enige tijd. De avatar is snel en behendig, dus hem pakken is een moeilijk gegeven. Maar de grote vraag is lukt het de stoere rakwi's wel om de avatar op tijd te vinden? Vol goede moed gaan de rakwi's opzoek naar de avatar. Dit is echter enkel nog maar het begin van een gloednieuw verhaal dat jullie mee aan je chirocarrière kunnen koppelen, waarbij we op zoek gaan naar de Avatar. Maar natuurlijk is dit geen makkelijke klus als hij al 1 jaar niets meer van zich heeft laten horen. Het lijkt wel of hij is verdwenen van deze aardbol. Op deze reis zijn we van plan om onze eer terug te vinden, op een tocht waarbij we onszelf beter leren kennen. Op deze zoektocht zijn jullie natuurlijk niet alleen vertrokken, dit zou veel te gevaarlijk zijn. Om deze zeer speciale en wondermooie zoektocht draagbaar te maken voor jullie, zullen wij een steentje bijdragen. Tasha, Charlotte, Tim, Arne, Arthur en Rick zullen jullie wijze mentoren zijn die jullie gaan begeleiden in jouw pad! En niet een die iemand anders je gegeven heeft. Het pad kan misschien wat hobbelig zijn hier en daar, maar we komen er wel en zullen veel plezier maken onderweg. Enkel met teamwork zullen we slagen in het vinden van de Avatar, want dit is echter een vrij moeilijke klus. Wees voorbereid op plezier, verbazing, vriendschap en veel thee! We vertrekken op avontuur naar het aarderijk, de waterstammen en de luchtnomaden voor onvergetelijke ervaringen, waar absoluut niemand nee tegen kan zeggen. Veel avontuurlijke groeten van de rakwileiding.

Water, aarde, vuur, lucht, lang geleden waren de elementen één. Nu is het aan ons om elk element te beheersen en de balans in Opoeteren te herstellen. We moeten eerst nog veel leren om hier uiteindelijk in te slagen. We gaan terug in de evolutie en hebben wederom de discussie: wat kwam er eerst: de kip of het ei? En eten wij als holbewoners of hebben we goede tafelmanieren? Het jachtinstinct van de jongens komt boven en ze trekken er op uit met blaas en pijp, zoals in de prehistorie. Maar daar stopt ons oerverhaal niet want we betreden de arena voor een goed potje To met wat ka en pi. Net zoals bij de holbewoners is daar ook alles wat je ziet wild. We zullen al onze kracht moeten gebruiken om nog veilig terug uit de arena te kunnen ontsnappen. We zetten ook ons avatar masker op en onderzoeken hoe we het element water kunnen beheersen en bedwingen de golven van Neeroeteren. Dit is niet zo simpel als je misschien zou denken, daarom nemen jullie best ook allemaal waterschoenen mee om dit te doen. En wanneer de duisternis valt, zetten we onze nachtblind op en gaan we op pad onder het licht van de maan, en waarom niet gewoon doorgaan zelfs wanneer de zon opkomt en onze voeten al vol met blaren staan. Maar een ninja moet ook sluw en geslepen zijn dus stellen we jullie intelligentie op de proef. We halen onze survival skills boven en sluipen door het struikgewas, volledig gecamoufleerd, op zoek naar voedsel voor bij de ring van vuur...

Floris, Tijl, Thuur, Nick & Ymke

