



Jaarthemaliedjes

Heilig-Hart / Sint-Gummarus



Jaarthemalied 2004-2005

NatuurLeuk!

Heel hoog in de bomen,
een eik of is 't een beuk,
dennenappels gooien,
dat vinden wij leuk.
Niemand ziet mij zitten,
een spin kruipt in mijn nek.
Ik tel de spinnepoten,
ik aarzel of ik trek? (Ben je gek!)

Bijenzwermen toch beschermen,
bramen plukken in de berm...

Refrein

*Wij willen gras om in te rollen,
wij willen golfen in de zee.
Weet je natuur zit in ons bloed,
dus dat speelt NatuurLeuk mee!*

't Bos is altijd mooier
aan de overkant.
Wie van verse groenten houdt,
is daarom nog geen plant.

Niet alles is verdwenen,
dat is gelukkig waar.
We zijn groen achter de oren
en soms tot in ons haar. (Dààr!)
Vroeg als vogels uit de veren,
teddyberen bestuderen...

Refrein

Cactusklimmen doet pijn,
onweer geeft gedonder.
Sterren kijken maakt me klein,
een regenboog een wonder.
Haasje over springen
als kikker in het riet,
verf in de gootsteen,
ik aarzel maar ik giet? ('tuurlijk niet!)

Steile hellingen beklimmen
en wel 100 and're dingen...

Refrein

