



Afdelingsliedjes

Heilig-Hart / Sint-Gummarus

Afdelingslied van de Tito's

Knalfelrood

We zijn heel boeiend en vermoeiend,
vallen mee, maar zelden stil.
Al wie met ons mee wil trekken,
kan best weten wat hij wil.

We zoeken actie en reactie,
vallen op, maar zelden uit.
Gaan ons eigen nieuwe wegje,
ook al klinkt het fluitgeluid.

Refrein

*Framboos, da's eerder roos.
Vermiljoen, da's niet te doen.
Magenta en bordeaux, scharlaken sowieso.
Superfluo, megasjiek, Knalfelrood.*

We roepen krachtig, oppermachtig,
trappen lol, en zelden na.
Ligt de bal soms in ons kamp?
Ik roep, ik sjot: dus ik besta.

We fietsen fel doorheen het spel,
trappen mee, maar er niet in.
Afgeborsteld paraderen,
daarin hebben we geen zin.

Refrein

We kunnen kletsen als de besten,
draaien vierkant rond de pot.
Samen voor iets moeten kiezen,
loopt niet altijd even vlot.

Maar we proberen, discussiëren,
draaien dol en toch niet door.
Vindt de ploeg de juiste spirit,
geen gedoe, we gaan ervoor.

Refrein

