



Afdelingsliedjes

Heilig-Hart / Sint-Gummarus

Afdelingslied van de Rakwi's

Zet je groene bril maar op

Refrein

*Zet je groene bril maar op
om een Rakwisnoet te zien.
Het verhaal, een lied van een
krijgt applaus van iedereen.
We sluipen door het bos;
't Avontuur dat trekt ons aan
van Indiboy en Cowboyaan.
Hoy Hoy.*

Wie kent er niet de Rakwiploeg,
Die vrolijke bende babbelaars,
die niet wachten op goed weer
om te spelen elke keer
of te brullen als een beer.

Refrein

We gaan op tocht in de natuur,
we schrijven briefjes naar ons lief.
Als moppentappers en acteurs
kent ons toch iedereen,
maar ons wachtwoord kent geen een.

Refrein

Wij fantaseren er op los
en elke reus kunnen wij de baas.
We schminken en we schilderen
voor een verkleedpartij,
onze stoet is daar, opzij !

Refrein



Je/